

Tamil Culturele Organisatie Midden Nederland  
(TCOMN)

**Jaarverslag**

**Activiteiten TCOMN**

**2016**

KvK: 30163921

ABN AMRO Bank: NL91 ABNA 0567 3957 66

[www.tcomn.nl](http://www.tcomn.nl)

[tcomn@live.nl](mailto:tcomn@live.nl)

Laan van Vollenhove -2195

3706 GW, Zeist

Onze activiteiten kunnen onderverdelen in 3 soorten activiteiten.

1. Ieder jaar herhalende activiteiten met betrekking tot het Hindoeïsme
2. Ieder jaar herhalende activiteiten met betrekking tot onze eigen tempel
3. Activiteiten met betrekking tot sport, educatie en integratie in de maatschappij

### **1. Ieder jaar herhalende activiteiten met betrekking tot het Hindoeïsme.**

14 januari:	Taipongel; Oogstfeest, dankbaarheid betonen voor de zon
7 maart:	Sivaratri; 4 nachtdiensten
13 april:	Nieuwjaarsdag
21 april:	Volle maan, herdenking voor overleden moeders
2 augustus:	Herdenking voor overleden vaders
12 augustus:	Varalaxmi poosai
4 september:	Sathurthi
1 oktober t/m 9 oktober:	Navaratri; 9 dagen durende diensten
29 oktober:	Dibhawali; Lichtfeest
13 december:	Lichtfeest

### **2. Ieder jaar herhalende activiteiten met betrekking tot onze eigen tempel.**

Elke vrijdagavond hebben wij een bijeenkomst. Deze vinden elke week plaats en bestaan uit een informele samenkomst met gezamenlijke maaltijd en gebed in de gebedsruimte.

3 juni t/m 12 juni 2016: Uitgebreide gebedsdienst. Op 12 juni 2016, tevens de laatste dag, vond er een optocht plaats waaraan honderden mensen deelnamen. De optocht werd gehouden door de wijken van Vollenhove en iedereen was vrij om mee te lopen. Hierdoor namen ook veel mensen van andere culturen deel.

### **3. Activiteiten met betrekking tot sport, educatie en integratie in de maatschappij.**

Op een aantal zondagen werd er voor kinderen en ouderen zowel binnen als buiten sportactiviteiten georganiseerd.

Elke zondag wordt er in de zaal naast de gebedsruimte Tamil les gegeven aan kinderen. Daarnaast wordt er ook les gegeven in dansen, tekenen en zingen.

Dialogo Zeist is een organisatie voor wereldvrede, zij praten zonder dat er een discussie plaatsvindt. Dat biedt de mogelijkheid om jezelf in een ander te verplaatsen. Wij hebben aan een aantal dialogen mee gedaan.

1. 2 mei 2016 Thema 'Ik en de ander: samenleven in diversiteit?!

In het gemeentehuis in Zeist (als gezamenlijk dak van ons allemaal)

2. 30 mei 2016 Thema 'Vasten en het reinigen van lichaam, geest en/of ziel' In de Turkse Moskee in Zeist.

3. 1 oktober Thema 'Intercultureel samenleven; 1 + 1 = 3!'

Bij de Marokkaanse Stichting MSIVO (Marokkaanse Stichting voor Integratie, Vernieuwing en Ontwikkeling) in Zeist

4. 7-11 Thema: 'hoe ga ik om met conflicten in mijn familie?'

In de Marokkaanse Moskee 'El Mottakine' in Zeist.

4. 12-11 Thema: 'Momenten van Geluk' Dialoog met heerlijke Tamilgerechten in de Tempel van de Tamilgemeenschap.

Op 12 november 2016 hebben wij ook een Dialoog gevoerd in ons eigen activiteitencentrum. Deze laatste dialoog werd gehouden in ons eigen activiteitencentrum. Wij hebben dit zelf georganiseerd en gezorgd voor een ontbijt. Wethouder Varkevisser was hoogstpersoonlijk aanwezig om deze dialoog te openen. Wij zijn trots en blij dat we dit mochten organiseren, het was dan ook een geslaagde dag.

Aan alle dialogen in 2016 hebben mannen en vrouwen van de Tamilgemeenschap actief bijgedragen, in de organisatie van de dialogen of als deelnemers aan de dialoog.

Het was bijzonder om zo in gesprek te zijn met elkaar, waarbij gelijkwaardigheid, openheid en zonder oordeel te luisteren en samen te spreken.

Op 29 maart 2016 hebben wij deelgenomen aan Ronde Tafel Cultuurvisie 2016, Zeist kans- en cultuurrijk. Het werd rond 4 tafels over 4 thema's uit de visie georganiseerd, met daarna een plenaire terugkoppeling, waarbij de raadscommissie Samenleving haar conclusies kon delen en tot de afweging kon komen of ze nog behoefte hadden aan het Debat (dat dan 2 weken later gehouden zal worden).

Op 22 juni 2016 hebben wij deelgenomen aan een iftarmaaltijd. Dit was georganiseerd door stichting Msivo in Beauforthuis. Hier hebben wij verschillende culturen ontmoet.

Op 21 september 2016 zijn wij naar een Jihadvoorstelling geweest in het Figi-theater te Zeist. Het doel van de voorstelling was om radicalisering bespreekbaar te maken en niet meer als taboe te zien. Daarnaast was het de bedoeling met deze voorstelling radicalisering te voorkomen.